

Mit navn er

# BABAK

Mit navn er Babak – jeg er lige fyldt 20, stammer fra Iran, studerer statskundskab på Københavns Universitet og jeg vil gerne tale om hvad det vil sige at være en perker. Ordet perker anses i dag for et skældsord – det kan vi vel alle blive enige om, og der er sikkert nogen af Jer der endda bliver stødt når I hører mig sige det nu.

Men jeg tror problemet ligger i hvad I tror jeg mener, når jeg siger perker. Perkeren er i min verden først og fremmest et socialt fænomen.

●

Forestil jer nu en dreng, hvis eneste hjem nogensinde har været Danmark, – en ung 2.generationsindvandrer der konstant bliver mindet om at der er noget i vejen med ham – om det så er fordi han bliver afvist på et diskotek fordi hans snørrebånd ikke matcher med hans hår, eller når politiet stopper ham fordi han bare er mistænksom pr. natur eller bare når han ikke kan få en taxa på vej hjem fra byen – og tro mig, de ting her sker hver dag, og hver weekend ude på gaden, - de sker for mig selv. Og så kommer han hjem, tænder fjernsynet, og ser en forhenværende hjemmehjælper snakke om, at den gruppe af samfundet som han mener og føler han tilhører, er nogle man skal bekæmpe. Og folk stemmer på hende i tusindvis...hun er formand for Danmarks 3. største parti sku jeg hilse og sige. Hvad gør det? Tror I man danner et tæt forhold til sit såkaldte hjem? Et loyalt forhold til den ordensmagt der håndhæver loven imod dig, eller den regering som du føler, gør hvad de kan for at blive fri for dig?

●

De føler sig udenfor, - en hel samfundsgruppe der ikke har nogen form for identitetsfølelse udover deres postnummer, - tænk på det næste gang I ser en ung indvandrer med hans postnummer trykt på hans kasket (!) - de ved ikke hvad de er, men kun at, hvad det end er, som de er, så er det ikke godt i samfundets øjne...! Der bliver dannet et isoleret parallel-samfund hvor samfundets værdier får skiftet fortegn. De stiller sig selv i kontrast til det samfunds værdier som de føler gør dem til sociale tabere – de vil være vindere – hvem vil ikke det? Så i stedet for at ville være kloge vil de være syge i hovedet, i stedet for varme er de iskolde og i stedet for uddannede bliver de kriminelle. De lever op til hvad der forventes af dem, da det er det letteste – det er der ikke noget at sige til - ligesom hvis man kalder en kanin for en hund hele dens liv og den til sidst begynder at gø.

●

Og til dem der mener at disse mennesker bare er kulturelt retarderede, så er det værd at gentage at det er mennesker der er opvokset i dette land, folk der har gået på danske skoler, gået i danske fritidsinstitutioner og været en del af samme kulturtradition stort set hele deres liv – så jeg tror det siger mere om hvor indbydende vores egen kultur er overfor dem vi ser som fremmede, end om det gør om deres kultur.



Og det er sådanne unge fra den laveste klasse, som ekstreme grupper har aller lettest ved at hjernevaske da de netop hele deres liv har ledt efter noget der kan få dem til at føle sig som en del af et fællesskab, - det er jo derfor de blev perkerer til at starte med. Den tyske filosof Nietzsche sagde engang: "man bliver ikke forfulgt fordi man er kristen, man bliver kristen fordi man bliver forfulgt!" – og jeg tror det samme gælder for perkerne.

Hvis vi bliver ved filosoferne sagde den græske filosof Aristoteles at mennesket er et socialt dyr. Hold fast i det billede, og forestil jer mennesket som en fisk – der svømmer i havet, men ikke kan se vandet den flyder i – på samme måde kan vi ikke se de sociale relationer der danner os og gør os til dem vi er.

●  
Og hvad vil det sige? Det vil sige at perkeren ikke bliver perker via et bevidst valg – sådan fungerer det ikke. Og enhver der mener at det er spørgsmål om gener eller kultur er enten racist eller uoplyst – det er et socialt spørgsmål, derfor skal løsningen ikke findes hos den enkelte samfundsgruppe som perkerne er, men der hvor de er opstået, nemlig i samfundet. Og at visse beslutningstagere ikke har fattet det endnu ser vi i form af en integrationspolitik der frem for alt minder om segregationspolitik...

Og jeg kan ikke forstå hvordan nogen integrationspolitik nogensinde skulle være effektiv så længe den bliver dikteret af en regering hvis parlamentariske grundlag er, ja, Dansk Folkeparti – er det kun mig der kan se det paradoksale i at det er dem der syns mindst om udlændingene, der skal stå for at integrere dem?

●  
Og ja, vi lever i et demokrati, og DF er kommet til ad demokratisk vej, men gjorde Hitler ikke også det? - for hvad er demokrati? Det er en noget længere diskussion, men en ting står klart: demokrati er en (meget) farlig ting når folket er uoplyst og bange på samme tid. Det er DFs magt i øjeblikket det mest skræmmende eksempel på, hvis I spørger mig.

Jeg håber ikke dette bliver anset som en opsang om hvor nedern det er at være udlænding i Danmark og danskere er racister wa wa wa osv osv, tværtimod. Jeg forsøger at oplyse – og opfordre til oplysning – for kun ved at have fyldt op "heroppe" kan vi fylde denne anden generation der er helt tomme "herinde" – og en klog mand sagde engang: "You can only pour out of your heart, what has been placed in it".

[www.vakilisme.dk](http://www.vakilisme.dk)