



**SOCIALPSYKIATRI • FÆNGSLER • ANMELDELSER**



SOCIAL KRITIK nr. 132, 24. årgang 2012.  
 © Selskabet til Fremme af Social Debat

Redaktør: Benny Lihme / ben@socialkritik.dk  
 Redaktionens adresse:  
 Social Kritik, Nansensgade 68 kld.  
 1366 Kbh. K  
 Tlf: 33 93 99 63  
[www.socialkritik.dk](http://www.socialkritik.dk)

Betaling: Danske Bank  
 SWIFT-BIC: DABADKKK.  
 IBAN: DK08 3000 0002 8025 62  
 Reg.nr.: 9570 Konto: 2 80 25 62

Abonnement: Kr. 400,-.  
 Nummer 132: Kr. 110,-.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse  
 eller mangfoldiggørelse af dette tidsskrift eller dele  
 heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om  
 ophavsret.

Grafisk tilrettelægning:  
 Susanne Whitta Jørgensen, Grafisk Himmel  
 Forsideinstallation:  
 Tine Rask Eriksen <http://hverdagssymboler.com>  
 Tryk: Narayana Press

Tidsskriftet Social Kritik udgives af foreningen "Selskabet til fremme af Social Debat". Selskabet blev stiftet d. 4. 5. 88., og har som formål at fremme og deltagte i den offentlige debat om sociale emner. En af måderne hvorpå Selskabet realiserer formålet, er at udgive dette tidsskrift. Selskabet og tidsskriftet skal tjene som forbindelsesled mellem samfundsviden, social forskning og den sociale praksis. Foreningen og tidsskriftet skal holde sig fri af parti- og fagforeningspolitiske interesser.

SOCIAL KRITIK's referencegruppe består af:  
 Flemming Balvig, Johs. Bertelsen,  
 Ning de Coninck-Smith, Anders La Cour, Tine Rask Eriksen, Thorkild Hoyer, Ejler Johansen,  
 Birgit Kirkebæk, Ida Koch, Øjvind Larsen,  
 Birger Steen Nielsen, Henning Salling Olesen,  
 Benedicta Pécseli, Knud Erik Pedersen,  
 Annick Prieur, Flemming Røgilds, Lone Scocozza,  
 Ove Sernhede, Søren Smidt, Peter Thielst,  
 Morten Thing, Jørn Vestergaard, Joachim Wrang.

Hjernehistorikeren, dr.med. Milena Penkowa, har haft hjertet med, da hun skrev bogen "Hund på recept". I et meget personligt forord beretter hun om, hvordan en cockerspaniel, som hun skulle passe i en periode, blev til hendes faste livsledsager og redning i en tid præget af et stort personligt kaos.

Som barn i 1950'erne elskede jeg filmene med collie hunden Lassie, som altid i sidste øjeblik dukkede op for at redde børn, der havde været utsat for grumme ting. Men også i ens egen omgangskreds i det voksne liv er der gode & ægte historier om hundes betydning for deres ejeres livskvalitet. Det nye og overraskende for en hunde ignorant som undertegnede, er ikke de subjektive solstrålehistorier, men den megen naturvidenskabelige forskning, der findes på området "hundens betydning for menneskets helbred" (sidst i bogen er der en videnskabs principiel sammenfatning af "Hunden som forskningsområde").

Det er denne forskning Penkowa har samlet og fremstillet i en overskuelig orden efter et mere generelt indledningskapitel om relationen hund-menneske og de potentialer for kommunikation, der er her.

Ikke overraskende har hunde stor betydning for mennesker, der lider af angst og depression, ældre demens ramte m.fl. Men også indenfor store sygdomsgrupper som hjerte-kar sygdomme, for højt blodtryk, kræft m.m. er der forskning i hundens betydning for helbredelse, livsförængelse og livskvalitet i det hele taget.

Det ligger i den måde bogen spiller sine kort på, at forskningen beviser hundes positive betydning for syge mennesker. Når der således er tale om "hund på recept", er det ikke som i 1979, da Erik Clausen i rockrevyen "Natlægen" ordinerede en hund til et ægtepar med store samlivsproblemer og søvnsløshed. Her er det kontrollerede kontrolgruppe forsøg og evidensen, der er på spil, når en vov-vov recept udskrives.

Hvad hundene mener om at blive brugt i behandlingen af det ene og det andet, siger bogen ikke rigtigt noget om. Formodentlig ligger der noget kritik et eller andet sted fra folk, der går op i dyre velfærd. Og brugt instrumentelt i sundhedspolitikkens tjeneste bliver i hvert fald nogle hunde, især de "terapeutiske hunde" (ikke at forveksle med servicehunde til f.ex. blinde), der efter lægelig vurdering og under kontrolleret overvågning kommer på besøg hos patienterne eller de bruges forebyggende, som f.ex. det amerikanske militærs brug af "Army AAT (animal-assisted activity) Dogs" i både Irak og Afghanistan for at forebygge PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).

Nogle forbavsende forskningsresultater viser, at det ikke er nødvendigt at have/eje en hund selv, hundes helse effekt hos mennesker kan skabes blot ved jævnlige besøg af "terapeutiske hunde". Anden forskning, en del faktisk,

viser overraskende, at motions argumentet ikke holder en meter. Den sunde fornuft, at hundeejere når de lufter via denne motion opnår et bedre helbred end kontrolgrupper uden hund, er falsificeret, fordi der er lavet forsøg med hundeejere som dels selv lufter deres hund, mens kontrolgruppen har andre til at lufte hunden. Til gengæld er der forskning som tyder på, at de hundeejere der kysser deres hund, får en større helbredseffekt end de, der ikke kysser....

Milena Penkowa lykkes stort set med at kontrollere den subjektive begejstring for hunde som den enkle og korte vej til forøget sundhed og livskraft. Men balancen er svær, f.ex. når hun skriver (s.182), at hundens nærhed og venskab påviseligt er lige så godt som venskab fra et menneske, "hvorfor hunden kan opfylde et socialt behov, hvilket har betydning for vores helbred." Her gør forfatteren det let for sig selv ved at fortælle seksualiteten som et menneskeligt behov. Selv om det givet ikke er Penkowas hensigt, kan fortalere for sex med dyr hente en del gode sundhedsargumenter i denne bog.

En anden uberørt ting, med hundekysset taget i betragtning, er de mennesker, som kulturelt ikke har et intimt forhold til (hus)dyret hund. Hvad med muslimer, grønlændere m.fl., der næppe ønsker at være på kysse bølge længde med deres hunde.

Men ellers er det en både social- og sundhedspolitisk bemærkelsesværdig forskning, som denne bog lægger frem.

li-



Milena Penkowa:  
Hund på recept.  
255 s., Kr. 268,-  
Dansk Psykologisk Forlag.

## INDHOLD

Anne Petersen BEHANDLINGSPSYKIATRI OG SOCIALPSYKIATRI – potato potato .....	4
Julie Rahbæk Møller EMBEDSMÆND, SOCIALARBEJDERE OG BORGERE En antropologisk analyse af modsætninger og ligheder i den dansk socialforvaltning .....	15
Niels Erik Heise RAPPORT BESKRIVER DET HELENDE ARBEJDE (anmeldelse) .....	30
Birgit Kirkebæk SIG DET TIL EN VOKSEN (anmeldelse) .....	34
Tobias Abell PROTEST ELLER PSYKOSE? (anmeldelse) .....	38
Morten Thing anmelder tre bøger: OPGØR MED KOMMUNISMEN, DEN JØDISKE KRIG OG "DA KRIGEN VAR FORBI" .....	40
Rasmus Willig ANMELDELSER, VURDERINGER OG KRITIK TJENER SAMFUNDETS STRATIFIKATION (anmeldelse) .....	48
Rikke Frank Jørgensen og Peter Scharff Smith FÆNGSLER OG INTERNET – bør frihedsberøvede have adgang til nettet? .....	51
Torkil Lauesen ET FOUCAULT'SK TILBAGEBLIK PÅ VRIDLØSE .....	61
Torkil Lauesen STRAFFEPOPULISME (anmeldelse) .....	68
Nur Beier SIG DET MED DIN KROP .....	72
Peter Thielst AT SKÆRE ELLER IKKE AT SKÆRE .....	76
Benny Lihme AMERICANNESS .....	81
Lars Erslev Andersen DEMOKRATI GENTÆNK (anmeldelse) .....	86
Hans Kornø Rasmussen PROBLEMERNES SANDE OMFANG (anmeldelse) ..	89
Peter Bundesen JAGTEN PÅ DEN HELLIGE LEDELSESGRAL (anmeldelse) .....	91
Claus Bryld VIGTIGT PERSONLIGT OG HISTORISK DOKUMENT (anmeldelse) .....	94