



SOCIAL KRITIK

nr. 154 – juni 2018

Tidsskrift for social analyse & debat

30 ÅR

SOCIAL KRITIK nr. 154, 30. årgang 2018.
© Selskabet til Fremme af Social Debat

Redaktør: Benny Lihme / ben@socialkritik.dk
Redaktionens adresse:
Social Kritik, Nansensgade 68 kld.
1366 København K
Tlf: 20 63 99 63
www.socialkritik.dk

Betaling: Danske Bank
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK08 3000 0002 8025 62
Reg.nr.: 9570 Konto: 2 80 25 62

Abonnement: Kr. 450,-
Nummer 154: Kr. 110,-

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette tidsskrift eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Grafisk tilrettelægning:
Susanne Whitta Jørgensen/Grafisk Himmel

Forsideillustration: Flemming Born

Tryk: Narayana Press

Tidsskriftet Social Kritik udgives af foreningen "Selskabet til fremme af Social Debat". Selskabet blev stiftet d. 4. 5. 88., og har som formål at fremme og deltage i den offentlige debat om sociale emner. En af måderne hvorpå Selskabet realiserer formålet, er at udgive dette tidsskrift. Selskabet og tidsskriftet skal tjene som forbindelsesled mellem samfundsviden- skab, social forskning og den sociale praksis. Fore- ningen og tidsskriftet skal holde sig fri af parti- og fag- foreningspolitiske interesser.

SOCIAL KRITIK's referencegruppe består af:
Flemming Balvig, Johs. Bertelsen,
Ning de Coninck-Smith, Anders La Cour, Tine Rask
Eriksen, Thorkild Høyer, Ejler Johansen,
Birgit Kirkebæk, Ida Koch, Øjvind Larsen,
Birger Steen Nielsen, Henning Salling Olesen,
Benedicta Pécseli, Knud Erik Pedersen,
Annick Prieur, Flemming Røgilds, Lone Scocozza,
Ove Sernhede, Søren Smidt, Peter Thielst,
Morten Thing, Jørn Vestergaard, Joachim Wrang.

30 ÅR

På forunderlig vis fylder Social Kritik med dette nummer 30 år. Og det endda med 0,00 kroner i støtte.

Det, der startede på vaklende ben, har tilsyneladende fundet et publikum. Nogle år efter starten i 1988 nåede tids- skriftet op på små to tusinde abonnenter. Enkelte numre måtte endog genoptrykkes til løssalg. Sådan er det så ikke mere, idag er antallet af abonnenter godt 700, mens det reelle antal læsere er betydeligt større. Således er Copydan afgifterne blevet så store med årene, at de i sig selv kan fi- nansiere et nummer. Også selv om portoudgifterne fortsat stiger. Nå ja, tak til dem, der kopierer vores artikler og husker at opgive kopieringerne til Copydan!

Glædeligt er det også, at der er flere end nogensinde, som møder op med forslag til et tema. Og som er villige til at tage slæbet med at få artikler hjem, læse korrektur osv. Cirka hvert andet nummer har en temareda-ktør. Glemte jeg at sige det: alt dette er frivilligt og ulønnet.

Og så er der flere end nogensinde, der uopfordret sender artikler ind. På den måde er det blevet lettere at lave Social Kritik, fordi tidsskriftet uden at være peer reviewed tilsyne- ladende pynter på akademiker cv'et. Det er et godt udgangs- punkt for en ulønnet redaktør, som laver andre ting end lige tidsskrift, at han ikke skal jagte artikler ude i byen.

Men det er også blevet mere upersonligt at være redaktør efter 30 år. Alene ved udvælgelsen af en håndfuld artikler fra de første år til genoptryk i nærværende nummer måtte det konstateres, at to af forfatterne var afgang ved døden. Og der er unge forfattere, som end ikke kender redaktørens navn men kun tidsskriftets email-adresse.

Man kan sige, at tidsskriftet har trådt sin sti, mens der er blevet gået. Fra den noget mere fagkritiske socialpolitiske start, med rødder i venstrefløjforlaget Demos og Forlaget SocPol, har Social Kritik udviklet sig i en mere vidtfavnende og bred retning med et touch af kultur tidsskrift.

Hvordan denne udvikling skal fortsætte, er et åbent spørgsmål. Der er i bestyrelsen enighed om, at tidsskriftet skal udkomme i elektronisk form. Og der har også været fø- lere ude til to forlag, som kunne tænkes at ville videreføre Social Kritik. Men altså uden resultat.

INDHOLD

Birgit Kirkebæk DEN ABNORME – en farlig bremseklods for fremskridt og udvikling (1989)	4
Birgit Kirkebæk DET "ABNORME" FØR OG NU (2018)	12
Lasse Rydberg Fejlanbragt i 26 år i åndssvageforsorgen bliver "PSYKIATRIENS ROBIN HOOD" og medstifter af GALEBEVÆGELSEN (anm.)	14
Øjvind Larsen DEN LYDIGE FORVALTER (1995)	16
Øjvind Larsen DEN SOCIALE KRITIK (2018)	40
Nils Bredsdorff MODERNISERINGEN af den offentlige mening (1992)	42
Jørgen Jepsen DANSK NARKOTIKAPOLITIK VED KORSVEJEN (1990)	66
Flemming Balvig DE RIGE BLIVER RIGERE, OG DE FATTIGE FÅR FÆNGSEL (2018)	74
Hans Bonde RITUALETS GENKOMST – orientalsk kampkunst og vestlig ungdom (1991)	76
Hans Bonde TRANSFORMATION Gennem KAMPKUNST (2018)	89
Flemming Røgilds HULGÅRDSPLADS (digt)	91
Lars Erslev Andersen FUNDAMENTALISMENS VEJE OG VILDVEJE (anm.)	92

Spørgsmålet er, om der overhovedet findes nogen, som er villige til at arbejde gratis i et omfang, som Social Kritik kræver det? Hvis der er, så står der et velrenommeret tidsskrift med en lusset økonomi parat til overtagelse....

Der findes vel skønsmæssigt max. 10 abonnenter, som har været med i alle 30 år. Så ét af argumenterne for at genoptrykke de gamle artikler fra de første år er den enkle, at disse gamle artikler jo vil være nye for senere tilkomne abonnenter. Her til så også den pointe, at de udvalgte artikler er "historisk aktuelle", dvs. vi har bedt forfatterne om at kommentere dagsaktuelt på deres ca. 30 år gamle tekst. Hvordan så det ud, da du skrev? Hvordan vurderer du det skrevne idag? osv.

Bortset fra at artiklerne dengang var lange, længere end idag, så er deres dagsordener måske kun forandret, hvad sprogdragt angår. Men ellers bakser samfundet stadigvæk med de abnorme, som nu blot er unyttige (Birgit Kirkebæk), de lydige forvaltere er også i 2018 lydige (Øjvind Larsen), narkotikapolitikken er fortsat håbløs (Flemming Balvig skriver på vegne af afdøde Jørgen Jepsen), og en ellers forfriskende ritualiserings inspiration fra Østens kampsport er truet af mere voldelige kampsport og en ny form for kropsangst hos de unge (Hans Bonde).

Nils Bredsdorff døde desværre alt for tidligt i 2012. Han havde en særlig position på Social Kritik alene hvad længden af hans artikler angår. Den grundige og detaljerede tekst fra 1992 om moderniseringen af den offentlige mening, herunder især den borgerlige variant af selvforvaltnings tanken, er derfor taget med i denne håndfuld historisk aktuelle tekster fra tidsskriftets første år.

li-