



Foto: Pelle Rink

Kære  
venner  
Det er ikke alle  
der går rundt og forelsker sig  
hver dag  
Det er ikke alle  
der har venner der er  
eller har været alvorligt syge  
Det er ikke alle  
der har oplevet den afrikanske himmel  
og Baobabtræets  
rødder  
der vokser opad og opad og opad til ære for forfædrenes sange  
men alle disse grædefærdige glæder har vi haft nært inde på livet  
i det forløbne år  
I de stunder  
skal der kæmpes for enhver lysning sindet kan komme på  
I de stunder  
skal der kæmpes for ethvert håb tanken kan udvikle  
I de stunder  
skal der kæmpes for fred i sindet og skønheds  
øjeblikke  
Det er ikke alle  
der skal slås med afmagten over mangel på arbejde  
Det er ikke alle  
der skal slås med al for meget arbejde i en verden hvor kritikken af  
lønarbejdet er gået af mode  
Det er ikke alle  
der skal slås med ondskaben uden for døren i form af had og krig  
men alle disse grædefærdige glæder har vi haft nært inde på livet i det forløbne  
år  
I det forløbne år er vennerne også blevet til en del af  
hjemløsheden  
Synd og skam synd og skam kan man i triste stunder sige  
men de er der ved gud stadig i ens sind  
Så  
I være hermed hilset som en del af en mangeårig berigelse en mangeårig  
berigelse/rigelse/rigelse  
Så  
græd ud græd ind i løstige glæder i de mellemrum vi har fået givet  
i  
det liv vi indimellem har lyst til at bekriige i hemmelige loger på gadehjørnerne  
når vi forsøger/søger/søger at leve på måder  
der gør os til åbne kar  
for skæve  
digte

(Flemming Røgilds, nytår 2004)