



Slægtskabsanalyser

Af Flemming Røgilds

1.
i banken møder jeg en hund ved navn roberta
den skal hæve
hundrefemogtyve kroner og 35 øre
til sin hjemløse herre
i supermarkedet formøbler vinduespudseren sin sidste ære
ved at kaste et blik på
en smuk kvinde
af
fremmed herkomst
der er dage som disse der glimrer ved deres fravær
der er dage uden ende
kun
overladt til et hjertesuk
ingen får øje på
i banken veksler jeg min sociale kapital til et boliglån
hvorefter jeg frit kan overlade
min længsel
til en søgen efter den eneste ene
i skovens dybe
stille
ro

2.

jeg har overladt mit liv til markedskræfterne
tilbudsaviserne

hober sig op i mit hjem

så

naboerne

klager over de brandfælder der truer deres drømme

jeg har overladt mit liv til forvaltningseksperternes domme

i forrige uge udeblev kontanthjælpen i næste

samler jeg sammen til en bedre

adresse

hundene løber løbsk i gaderne vinden blæser de ældre omkuld

buschaufførerne solidariserer sig et øjeblik med passagererne

og giver dem fribillet til et helt livs kollektiv

trafik

så

de kan bede om syndsforladelse for fortidens unladelser

jeg har overladt mit liv til markedskræfterne

tilbuddene om øjeblikkelig frelse

tynger min samvittighed

jeg

er

helt alene i hele verden uden muligheder

for

at finde vejen ud

3.

bag ligusterhækkene råber de på nye

forklaringsmodeller

der er ikke tilstrækkeligt med indvandrere til

at

de endnu engang kan redde landet

nationalsangen skal fornyes efter at Outlandish har sunget

"De binder os på hånd og mund"

i Det kongelige Teater

det

multikulturelle

opbrud

hænger ud på gadehjørnerne

og

diskuterer olieprisernes betydning for krigen i Irak

den islamiske fundamentalisme er i terrorismens udgave blevet

udnævnt til

en

verdensrevolution

af en herboende redaktør uden kontakt til kredsen omkring giordano brunos skamriddere

de vestlige mediers gidsler bliver flere og flere

i fortolkningerne af

ondskabens

akse

selv nepalesiske kontraktarbejdere risikerer at blive sendt over på den anden side
med halsen hugget over
her i landet bliver der flere og flere der kritiserer parallelsamfundene for ikke at være danske nok
det buldrer og brager
i rollatorernes indkøbskurve med tilbudsvarer
det er
Indian Summer i Danmark og 3 år siden 9/11 har fået os til at gå grassat i en evig frygt for naboerne
det demokratiske underskud bliver mere og mere synligt
alle andre steder på kloden
end Texas
den amerikanske nationalisme sprænger alle rammer
selv i Danmark forsøger vi at efterligne den ved at bombardere befolkningen med
pamfletter om nødvendigheden af at overgive sig til
repræsentanterne for danskhedens fortrop
de sidste dages hellige
siger
at intet er mere forgængeligt end guds ord til de efterladte
ude i verden
gør krigen flere og flere sørgende familier til ofre for
sammenstyrtede
imperier
imens står freden parkeret i sidegaderne med
røde roser i barnevognene

4.
de elskende
bebrejder tiderne
at de ikke længere kan mødes som elskende
de første efterårsstorme får dem til at frygte den lange vinters ensomme middage
foran fjernsynets istid
borte er de aftner hvor de stod i gadedøren for at kysse det sidste kys
og de morgner
hvor de opsøgte postbudet for at spørge til længe ventede kærestebreve med hemmelige drømme
det bliver mere og mere nødvendigt at lære at hilse afskeden velkommen
uden at lade kødet stivne
fordi
de døde
bliver til de slægtninge der overlevede familiernes indbyrdes magtkampe ved skifterettens dødsbo
de elskende
bebrejder tiderne
at døden kan indtræffe med et håndkantslag fra oven
skæbnebetonet i sin dom over et helt liv
og dog skal der ikke mere
end en enkelt
erindrings
tåre
til
førend længslen efter at dele et helt liv med en anden forsoner sig med sig selv
livet er en krigs
maskine

det er en drøm der drømmer sig selv til døde
overbefolket af elskende
der
nægter at slippe taget
i
en madpakke der skal smøres
lektier der skal læses med den mindste
et møde i fritidshjemmet for den mellemste
en kamp i den næste runde af champions league der skal ses med den ældste
et kys der skal udveksles med konen der endnu ikke er over alle bjerge
et morgenmøde på Institut for Sammenlignende Lidelsesforskning
og de helt nødvendige samtaler der skal få hjerterne til
at åbne sig
der er de gamle der taler med de døde for at bekæmpe aleneheden
der er en ensomhed ingen ser sig i stand til at bekæmpe
der er den sidste tale til drømmen der brast
i et enkelt minde
der er krigen mod terroren der forvandler sig til sin egen moder og børnene der lever i evig gru
traumatiseret af de drømme
de elskende skabte
om
fred her på jord

5.

det mærker en
for livet
at være fra de afskumssteder flørøfilosofferne skriver afhandlinger om
i de vestlige metropoler
det er der hvor det gamle brydes med det nye, det er der hvor det multikulturelle bliver født og
genfødt
det er der hvor der i dette øjeblik er en endnu ukendt forfatter der gendigter myten om Fugl Fønix
i moskeernes skygge
kampråbene om den totale krig sendes som bilag i cyberspace med krypterede oplysninger om
de sikre zoner
indvandrerforskerne har forskrevet sig til de teknokratiske løsninger på
brobygningsmulighederne
mellem dem og os
det er det modernes efterspil i bombetruslerne fra den efterladte håndtaske
på hovedbanegården
når jeg lige
at tænke
da
jeg blinker til roberta
og øjeblikket
efter
sprænges i stumper
og
stykker